

“Genade is echt gratis, voor geloven moeten we wat over hebben”.

Voor niets gaat de zon op, maar geloofsgroei kost geld.

Investeren in de toekomst van de kerk. Investeren in de kerk van de toekomst.

Vast & vrijwillig (buitenkant & binnenkant) - gaat dat samen?

Weet u waar penningmeesters weinig trek in hebben? Als ze om zo te zeggen de pet van ‘deurwaarder’ op moeten zetten. Het achterheen zitten en nabellen van wanbetalers met de kans dat je nog een grote mond terug krijgt - het komt voor in maatschappij, staat en kerk... Hier spelen ethische vragen een rol.

Diezelfde penningmeesters krijgen aan het begin van ieder kalender jaar te maken met zgn. kascontrolecommissies. *Ook over de vraag of er voldoende achter de VVB is gejaagd? Al was het alleen maar de vraag om de verschillen tussen toezegging en werkelijkheid te verklaren,).* Om decharge te kunnen ontvangen, dient dat ook ter bescherming van henzelf, mits er voor zo’n controle een degelijke instructie bestaat. Bij deze wil ik de broeders en zusters van die controlecommissies van harte bedanken voor hun belangrijke werk!

Ideaal zou zijn als alle mensen hun financiële verplichtingen zonder mopperen zouden nakomen, contributies en bijdragen zonder aanmaning zouden overmaken. Ideaal is als kasboeken kloppen en de cijfers inzichtelijk en tot ieders tevredenheid zijn. Ideaal is als alle volwassen kerkleden (ook verdienende doopleden) naar vermogen VVB betalen – “omdat je toch niet hoeft uit te leggen, dat dit moet en van je verwacht wordt...” De realiteit beschaamt dit idealisme.

Hebzucht is de wortel van alle kwaad, dus we kunnen het er niet op aan laten komen. Ook in de kerk niet. Maar je wordt er niet vrolijk van. Penningmeesters moeten soms de pet van ‘deurwaarder’ opzetten; kascontroles moeten soms de onderste steen boven halen. En wat betreft de VVB, niet voor niets noemen we de *vrijwillige* bijdrage in de kerk “*vast*”, want op nogal wat adressen beschouwt men *vrijwillig* als *vrijblijvend*, en is men al jaren z’n verplichtingen niet nagekomen. Je zou toch binnen de kerk anders verwachten. Is dit op te lossen? Nooit helemaal. Net zo min als in de samenleving met al die controlemechanismen het kwaad totaal valt uit te bannen. Hier vertoont zich een groot ethisch dilemma. Immers, voor de leefbaarheid moet er ruimte zijn en blijven voor vertrouwen. Als je alle rechten en plichten dichttimmerd, krijg je een verstikkende dictatuur, die alle ontwikkeling smoort. De overheid zal ergens toch het besef moeten stimuleren dat eerlijkheid loont. “Al is de leugen nog zo snel...”

..... vanuit de ethiek een kanttekening. We redden het niet met telkens weer nieuw regelgeving, want het blijft allemaal ‘buitenkant.’ Hèt medicijn tegen het kwaad en z’n verleidingen is: Gods Geest binnen in ons laten werken. Wedergeboorte noemt Jezus dat in het Johannesevangelie. Bekering zegt de apostel.

Kijk, en dan gaat het er niet meer om dat je het verkeerde nalaat uit angst voor straf of sancties *of dat je extra gevraagd moet worden om VVB te betalen*. Da’s buitenkant, bepaald door ‘extrinsieke’ motieven. Mooi als het werkt, want het kan veel ellende voorkomen, daar niet van, maar het steekt niet diep genoeg. Binnenkant is, dat je ‘intrinsiek’ gemotiveerd bent om tegen ondeugden van hebzucht of slordigheid te strijden en deugden bij je te ontwikkelen. In de christelijke gemeente wordt dit (vanuit de doop) de *nieuwe mens* genoemd. Goede deugden zijn: eerlijkheid, respect, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, mededeelzaamheid, zelfkennis, relativeringzin, medemenselijkheid, en ga zo maar door.

Dus wat zou onze reactie kunnen zijn als je wordt opgeroepen om bij te dragen aan kerk, zending en de TU; voor christelijke doelen etc.? “Goed dat je me bij de les houdt, het is nodig want ik ben niet volmaakt”. Telkens weer moet ik mijn oude mens kruisigen. Help me maar te voorkomen dat de zonde kans krijgt toe te slaan...”. (*ik ga akkoord met automatische incasso*).

Als we zo met de gezindheid van Christus samen de goede deugden nastreven, komen we in Gods Rijk de genoemde somberheid vanwege de gebroken werkelijkheid te boven. Dan is er nog een ‘wereld te winnen.’ Want Gods ideaal is helder. Voor buiten- en binnenkant zegt Hij: “Wees heilig, want ik ben heilig.” (Lev.11:44v; 19:2; 1 Ptr.1;16)

Aangepast artikel toegespitst op geefgedrag (2012)
gebaseerd op een artikel van ds. F.G. aan het Rot