



Vecht & Angstel kerk

- Hart voor Loenen en omgeving -



Visie

Wij geloven dat het kennen van Jezus Christus het belangrijkste is voor mensen in de Vecht- en Angstelstreek.

Daarom willen we Hem centraal zetten, iedere zondag, elke dag. We willen graag een thuis vormen voor mensen die hun geluk en vrede van Jezus alleen verwachten.

Missie

We zien het als onze roeping om het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen in de Vecht- en Angstelstreek.

De kerken langs de rivieren Vecht en Angstel worden kleiner. We willen graag dat mensen in onze omgeving Jezus leren kennen. We blijven daarom biddend zoeken naar wegen om mensen (opnieuw) bekend te maken met Gods rijke genade. We willen klaar staan voor elkaar en voor anderen.

En we willen graag bekend staan als een hechte en levende gemeenschap met een heldere boodschap:

Hart voor Loenen en omgeving

Wij zijn....

De Vecht & Angstel kerk is een kleine Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 80 leden, waaronder veel jongeren.

De basis van de gemeente zijn de huiskringen waar we elkaar ontmoeten.

We willen als kerk graag naar buiten toe treden en daarom organiseren wij activiteiten zoals een Gespreksgroep op donderdag, Koffieochtenden op vrijdag en we draaien elke laatste vrijdag van de maand een film in ons Filmhuis.

Ook werken we samen met de twee protestantse gemeenten in Loenen door samen de Kinder Vakantie Bijbelweek te organiseren en met Kerst de zangdienst op Kerstavond en een Lichtjestocht door Loenen te organiseren. En er is een samenwerking met de Raad van Kerken van Loenen en Vreeland/